

Solidair met vrouwen en kinderen op West-Timor

door Brecht Gerbrandy

<https://yasap.nl>

<https://ykupang.wordpress.com> (in beheer van YASAP Kupang)



Ibu Alit en Pak They

Beste Vrienden van YASAP,

Dit zeer gedenkwaardige jaar 2020 loopt alweer bijna naar het einde. Juist nu bij YASAP iedereen in de startblokken stond voor een veelbelovende nieuwe start met een nieuw bestuur, een nieuwe manager en de verhuizing en het pensioen van Mama Marsa kregen we de wereldwijde pandemie met allerlei beperkende maatregelen voor eenieder. Ook bij YASAP werden ze teruggeworpen op het eigen erf en zijn de kinderen tot nog toe nog niet weer terug naar school.

Op pagina 4 een persoonlijke brief van Ibu Alit

De waarschuwingen van de Indonesische overheid en sociale media mbt corona zijn ook op Timor alarmerend. Men schijnt zich niet erg aan de regels te houden. Misschien bereiken de maatregelen hen niet of is men door economische nood gedwongen zich er weinig van aan te trekken. Weinig mensen kunnen getest worden en hoeveel slachtoffers er inmiddels gevallen zijn, is onduidelijk. Bij YASAP is men zich wel terdege bewust van de gevaren. Door betere communicatiemiddelen en geen directe economische noodsituatie houden ze zich wel aan de maatregelen, mondkapjes, handen wassen en afstand houden. Ver buiten de stadse drukte, ervaren de kinderen van YASAP minder belemmeringen. Ze hebben computers voor online lessen, hebben een tuin waar ze veel tijd samen bezig zijn. Ze krijgen hulp en aandacht om deze moeilijke periode door te komen. Indien nodig kunnen ze thuis hulp vragen bij de online lessen. Er zijn extra activiteiten in het kindertehuis tijdens de Corona-tijd.

Brecht kreeg van alle kinderen een mooie gezamenlijke brief in het Engels! Die hebben we in z'n geheel op de YASAP site <https://yasap.nl> gezet. We lichten hier enkele opvallende zaken uit die een leuk inkijkje geven in hun dagelijkse bezigheden. Er wordt muzikles gegeven, **Aris en Agus** krijgen gitaar en keyboard les van Ing. Ello. Zij woonde eerder zelf in het kindertehuis, heeft daarna een tijdje op Java gestudeerd en komt als ze in de buurt is, altijd even langs, omdat zij goede herinneringen aan het kindertehuis heeft. De YASAP-kinderen zijn muzikaal, zingen prachtig en genieten ook echt van zélf muziek maken!

Contact: Brecht Gerbrandy
Damsterdiep 202, 9713 EN Groningen
Tel: 06-20 821 810

yasapnederland@gmail.com
<https://yasap.nl/>

Giften / donaties:

Banknummer: NL88 RABO
0356150267 t.a.v. YASAP Nederland
te Groningen
ANBI status



Aris



Sela De kinderen aan het tekenen

Yasper is tweedejaars landbouw student en woont sinds dit jaar in het kindertehuis. Door zijn studie levert hij een waardevolle bijdrage om zijn kennis van organische landbouw bij YASAP in de praktijk te brengen. Zo is ook het rijstveld (SAWA) dit jaar voor het eerst op de organische methode bemest en bewerkt. YASAP laat zo een prijzenswaardig experiment zien als voorbeeld voor de omliggende percelen in het grote rijstcomplex. Hier gebruiken de andere boeren nog veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Helaas was er in 2020 een groot watertekort, waardoor de oogst nog wel wat tegenviel.

De nieuwe manager, ibu Alit en haar man Theny, hebben nieuwe activiteiten geïntroduceerd zoals samen Educatieve Films kijken en materiaal van het "Huis van Hoop" bespreken. Door deze activiteiten leren de kinderen discussiëren over seksueel gerelateerde onderwerpen, zoals: Dating, genitale hygiëne, risico's van vrije seks etc. Dit is zeer belangrijk en nuttig en dankzij Ibu Alit is dit mogelijk geworden. Het slaat aan want de kinderen vertrouwen haar volledig. Uniek op Timor omdat seksuele voorlichting in huiselijk kring vaak nog tot de taboe-achtige onderwerpen behoort, maar sinds kort bij YASAP niet meer!

Yeni vertelt over het droogvallen van de waterput in Juli. Al hun met zorg gekweekte gewassen zoals o.a. tomaten, pepers en groenten verdroogde. De was deden ze gedurende 2 maanden in de rivier verderop. "We moesten water kopen in tankauto's voor ons drinkwater, dit hebben we bij YASAP nog nooit eerder meegemaakt"! Gelukkig is het regenseizoen nu dichtbij en is er weer een beetje hoop op water. "We zijn meteen weer groenten gaan verbouwen.

Aris probeert zo goed en zo kwaad als het gaat zijn online opdrachten te doen. Dat is moeilijk en soms snap je het niet echt goed. Toch lukt het hem de opdrachten te doen hoewel ook het netwerk/de verbinding soms problemen oplevert.



Ibu Alit en Lia werken voor school



Yeni in de tuin



Yasper in de sawa van YASAP

Fince en Yuvim de twee oudste meisjes in het kindertehuis zitten beide op de universiteit. Zij laten weten dat ze naast hun diploma straks meer nodig hebben om te overleven op Timor. Namelijk dat er altijd hard gewerkt moet worden. Niet alleen om YASAP nu onafhankelijk van Nederland te maken maar óók om zelf creatief te zijn met nevenactiviteiten om hun doel (een beter leven) te bereiken. Zo verkopen ze nu dierenvoedsel en fokken ze met kippen en ganzen. Goed dat deze meisjes dit inzicht nu zelf hebben zodat zij goed voorbereid zijn altijd hun best te doen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Sarah en Maria, onze meisjes op Java, zitten in hun laatste studiejaar verpleegkunde. Tgv de corona pandemie zullen zij langer over hun studie doen. Zij zijn bezig met hun scriptie. Het kost veel moeite online contact te krijgen met hun docenten. Ook moet er nog een onderzoek gedaan worden in een ziekenhuis wat nu niet kan. Dus extra kosten, terwijl hun studie toch al veel duurder is dan die van de kinderen in het kindertehuis op Timor. Om die reden dacht het bestuur en de staf op Timor dat het maar beter was dat zij terug zouden komen naar Timor. Ze zouden dan nog niet volledig bevoegd zijn om als verpleegkundige te kunnen werken! Na de theoretische studie aan de universiteit is nog een praktisch kop-jaar nodig. Toen het bestuur in Nederland hoorde dat de studie niet volledig afgerond kon worden op Java tgv financiële redenen, vonden wij dit erg jammer. We boden aan om de extra kosten te betalen. Ook vroegen wij de meisjes een motivatie brief te schrijven waarin we graag wilden horen wat ze zelf zouden willen.

OVER DE MOTIVATIE VAN SARAH EN MARIA KUNT U LEZEN OP PAG 3 VAN DEZE NIEUWSBRIEF EN OP DE YASAP SITE; DAAR STAAN OOK DE ANDERE BRIEVEN VAN DE KINDEREN DIE WE NOG NIET GENOEMD HEBBEN VAN HET KINDERTEHUIS "CERIA" OP TIMOR.
<https://yasap.nl>



Alit, de nieuwe manager is nu bijna een jaar in dienst. Ze is eigenlijk een afgestudeerd theoloog (2^e graads). Maar omdat zij nog niet aangenomen is als vicaris (praktijkjaar voorafgaand aan benoeming als predikant) in de GMIT-kerk, is zij (tijdelijk?) bij YASAP geplaatst. Ondertussen is zij met toelatingstesten begonnen om vicaris te mogen worden. Dit zou kunnen betekenen dat YASAP haar ook weer kwijt raakt. Dat zou enorm jammer zijn en we hopen dat de nieuwe voorzitter Ibu Dina Pempade van YASAP (als verantwoordelijk medewerker voor vicarissen op het Synodekantoor) haar dichtbij YASAP als parttime vicaris/dominee ergens in een gemeente kan plaatsen. Dit kan ook voor de kerk gunstig zijn want er is een groot overschot aan predikanten. En een tekort aan (kerkelijk-) sociaalwerkers en een gebrekkig diaconaal bewustzijn bij de kerk op Timor. Als theologie student en later als dominee heb je status en vooral hun ouders zien graag hun zoon/dochter op de preekstoel staan! Gelukkig heeft Alit het erg naar de zin bij YASAP en zou haar mening over het dominees ambt door deze ervaring bij YASAP misschien wel een beetje kunnen veranderen.... Wij hopen dit van harte!

Op pagina 4 een persoonlijke brief van Ibu Alit over haar bevindingen bij YASAP-Kupang op Timor

Motivatiebrieven van Sarah en Maria om hun studie voort te kunnen zetten op Java:



Hello everyone, How are you? I hope everything is fine, especially in a Covid condition like this.

I was very grateful when I was offered to continue with Nurse. I personally feel that a good education is indeed important for the future. and I am very grateful because I can be the one given the opportunity by God. I want to say from my heart that I really want to continue the nurse study in Yogyakarta and that is my wish. I will definitely finish it according to the time given, and do not want to make sacrifices for you, Mother and friends, as well as Mrs. Debby, Mama Marsa and Mama Alit, Mr. Stef, Ibu

Cheryl and Pak Ron who have so much hope of us, I don't want to disappoint everyone. And because this is my dream and future. So I have to strive so that what God has given me through you, you can be a blessing for me and for others in the next life.

I apologize if my English is not good, I will continue to learn to be more developed.

With love **Sarah**



hello Mother and the Netherlands Yasap Management.

through this letter I am personally very grateful for the trust of the Dutch Mother and Board in me to continue my Nurse education.

From the bottom of my heart I really yearn to continue the Nurse and praise God for the opportunity to be given again so that with this commitment I have with this education I want to be a good nurse with a good diploma. and the motivation for completing this education is that I must become a person who can make my closest and dearest new ones in my environment, in my sense, with this education I long to finish quickly and care for people who

have always sacrificed energy and time since I was a kid. Kindergarten until now have become students, their sacrifice means a lot to me. those people are Mother, Mama, Mrs. Debby, they who from my childhood always took the time to replace my parents who were no longer there. Now in my shadow I finish the kulia for them to be happy, finish the kulia and make them smile and cry happily.

because I come from a family whose family economy is difficult, so I have to be able to turn that difficulty into a joy and with this education and belief I have to really use my best without wasting Mother, the Dutch Governing Body and Yasap Kupang.

and personally once again to the governing body of the Dutch Yasap, thank you from the bottom of my heart for spending my material, time, thoughts and energy for my future, even though we only met you a few times but my love and affection are just like my love and affection for people my replacement elder. This is a little letter of my promise and my motivation, what apologies if my language is not good or offends my feelings.

and apologize for my english. 🙏🙏🙏

love you all **Maria**



2020-11-24 Dear Ibu Brecht, the trust that given to me by the YASAP Kupang Management is an extraordinary. To be honest, this is my first time work as a Program Manager. I have no experience before to lead the organization. But I'm really grateful to be here and learn lots of things. Lucky that I met Ibu Debby and her husband, Pak Stef, who help me to run many things in this Foundation.

I learn about hard work from the children in orphanage, especially about cultivate gardens and rice field, and most of all I learn to be the parents of 15 children in Yasap. Although Sarah and Maria were stay far in Yogya but we have a good conversation about their study and their personal life there.

Because of the limited experience, I apply the family pattern to the children. So they call me "mama" and "bapak" to my husband. The children responded very well and we were able to open up and get along with each other, especially in completing tasks or facing problems together. So I think my relationship with the children goes well.

What is still a burden for me is how the Foundation can return to provide regular income for Kindergarten teachers. Especially since I am currently in the process of registering as a vicar.

I really hope that Yasap Kupang can be mature enough to grow stronger. As our plant, we will have several kind of independent business units, that can be a source of operational funding for the Foundation. Wish us luck.

Have a great moment into the season of Advent, and prepare yourself to beauty Christmas and wonderful New Year ahead. Kind regards Alit

